

I vår serie om gatunamn i Tidaholm har vi idag kommit fram till Vattningstorpsvägen.



Osäkert var Vattningen egentligen låg någonstans

GATUNAMN Vattningstorpsvägen är ganska lätt att hitta då den börjar och slutar på Forsgatans östra sida. Vårre är det då med torpet/torpen som gett namn åt gatan.

Området kallas Vattningen och det har funnits dels ett Vattningstorp och dels Södra och Norra Vattningen. De två sistnämnda syns på Häradsekonomiska kartan från 1880-talet men Vattningstorpet står inte att finna.

Om Norra Vattningen skriver Erik Sandberg 1944 att det är ett äldre torp, beläget 150 meter nordnordost om Granbacken och om Södra Vattningen läser man följande att även det är ett äldre torp under Tidaholms säteri, beläget strax norr om kvarteren Affären eller Armbandet.

Om Vattningstorp skriver Erik: Äldre lägenhet inom Tidaholms stads gamla område och nära dess norra gräns, tydligen inom nuvarande Vattningstorpgruppen. Upptages i mantalslängd 1895 efter Granbacken. Är möjligen identisk med Tomten nummer 113.



Som vanligt så är Vattningstorpsvägen unikt för Tidaholm och finns inte i någon annan stad.

Foto: ANETTE ERICSSON

Nåväl, var ställena än har legat så är det i närheten av Vattningstorpsvägen och enligt SBF 1890 var det 17 personer boende på Södra Vattningstorp, varv elva var barn, alla dessa var fördelade på tre hushåll. I det första bodde Karl Johan Andersson och hans hustru Kajsa Elisabet Svensson och deras dotter Hulda Josefina. Jord-

bruksarbetaren Gustaf Johansson delade det andra hushållet med sin fru Ida Matilda Johansdotter och deras sex barn. Det tredje hushållet bestod av Karl Alfred Svensson, även han jordbruksarbetare, med hustrun Klara Kristina Andersdotter och deras fyra barn.

Den familjen fylls på ytterligare med Alvida

Eleonora 1893 och Albert Edvard 1894.

Det sista man hittar i Släktdatas arkiv om Vattningstorp är när Hugo Vitalis Villiam föds 1898, son till snickaren Gustaf Valfrid Ljunggren och Edla Vilhelmina Johansdotter.

Anette Ericsson

0502-785607